



• door Kees Fieggen

# OP EIGEN BENEN: *Een brief aan jongeren*



## God heeft geen kleinkinderen

Vlak na je geboorte kreeg jij een eigen naam en begon je eigen leven. Je was nog behoorlijk afhankelijk van je ouders, maar de navelstreng was al doorgeknipt. Je moest zelf ademen, zelf drinken, leren kauwen, leren lopen, enzovoorts.

Ben jij opgegroeid in een echt christelijk gezin? Dat is iets om dankbaar voor te zijn - hoewel je dat wellicht niet altijd zo leuk hebt gevonden. Paulus schrijft aan Timotheüs over het geloof dat eerst in zijn grootmoeder en daarna in zijn moeder had gewoond - en vervolgens in Timotheüs zelf (2 Tim. 1:5). Hij noemt deze discipel zijn eigen kind, omdat Timotheüs door Paulus tot bekering is gekomen. Op dat moment begon zijn nieuwe leven, werd hij door wedergeboorte een kind van God. Dat was het begin van zijn eigen geestelijke leven. Veel had hij geleerd van zijn moeder en grootmoeder, die hem van kinds af aan vertrouwd hadden gemaakt met de Schrift (2 Tim. 3:15), maar zijn afstamming of zijn opvoeding maakte hem niet tot een christen. Hij moest zelf besluiten om de Heer te volgen, Hem in zijn leven binnen te laten.

God heeft geen kleinkinderen: iedereen moet zelf opnieuw geboren worden. Wel kun je (net als Timotheüs) enorm profiteren van wat gelovige ouders je hebben laten zien over het leven met de Heer.

## Schrijf je eigen verhaal

Mijn ouders hebben mij niet echt bij de Heer gebracht, ik ben nogal vrijzinnig opgegroeid. Maar onderweg heeft Hij wel wat wegwijzers geplaatst en op mijn 19e heb ik Hem zelf ontmoet en in mijn leven binnengelaten - deze zomer veertig jaar geleden, in hartje London, op Picadilly Circus. Nu zijn plaats en tijd niet zo belangrijk, maar ik weet wel dat er een echt keerpunt is geweest. De eerste dagen was ik nogal ondersteboven en ik wist gelijk dat sommige van mijn gewoontes zouden moeten veranderen. Terug in mijn studentenstad had ik geen idee naar welke kerk ik zou moeten gaan. Een aantal maanden bleef ik helemaal alleen en langzaam zakte ik af. Tot ik ziek werd en de Bijbel het enige boek bleek dat ik kon lezen zonder misselijk te worden.

Vanaf dat moment heb ik in mijn hart geweten wat er 2 Tim. 3:16 staat (lees zelf maar na!), zonder dat ik dat zelf nog had gelezen.

Nu heeft iedereen zijn eigen, persoonlijke verhaal en er is niet veel kans dat het jouwe op dat van mij lijkt. Maar één van de bijzondere dingen in de Bijbel is dat er zoveel van die persoonlijke verhalen in staan opgetekend. Wij worden opgeroepen om het geloof van al die mensen na te volgen. Als je als jonge christen ernaar verlangt om meer te weten over wandelen met God, dan is dit mijn

**DAT IS WAAR JOUW HELE ONTWIKKELING VANAF HET PRILLE BEGIN IN DE MOEDERSCHOOT OP GERICHT IS: ZELFSTANDIG WORDEN, OP EIGEN BENEN STAAN. 'ZELF DOEN' IS EEN SLEUTELBEGRIJF DAT JE AL VROEG IN JE LEVEN LEERDE UITEN. VIA EEN SOMS DWARSE PUBER GROEI JE OP TOT VOLWASSENHEID. TERWIJL DE HORMONEN SOMS DOOR JE LIJF GIEREN, MOET JE ZIEN TE ONTDEKKEN WELKE STUDIE JE GAAT VOLGEN, WELK BEROEP BIJ JE PAST EN MOET JE ZIEN LOS TE KOMEN VAN JE OUDERS. EN HOE ZIT DAT ONDERTUSSEN MET GELOVEN IN GOD – HOORT DAT BIJ DE BAGAGE DIE JE MEENEEMT? DIT ARTIKEL GAAT OVER JOUW PERSOONLIJKE GELOFSONTWIKKELING. IK SCHRIJF DIT ALS IEMAND DIE OOK ZELF HEEFT MOETEN ONTDEKKEN WAT DAT IS: WANDELEN MET GOD.**

eerste advies: lees al die verhalen, uit de Bijbel en uit de boekenkast van je ouders of andere gelovigen. Want achter al die persoonlijke verhalen staat dezelfde God en Hij verlangt ernaar samen met jou jouw persoonlijke verhaal te schrijven. Je hoeft niet de daden van andere gelovigen te kopiëren (liever niet zelfs), maar je kunt hun geloof navolgen.

### **Verlang als een pasgeboren kind**

Kun jij je de frustratie voorstellen van een moeder die ontdekt dat haar baby niet drinken wil? Natuurlijk vraagt ze zich af wat er mis is, want normaal verlangt iedere baby naar de moedermelk – een aantal malen per dag wordt er gulzig gedronken. Petrus gebruikt dit beeld om jou aan te sporen te verlangen naar Gods Woord, zodat je zult groeien in je leven met de Heer (zie 1 Pet. 2:2).

Behalve al die persoonlijke verhalen van mensen als Abraham, Mozes, David en Timotheüs biedt de Bijbel nog zoveel meer. Dit boek (of beter: bibliotheek) geeft inzicht in waar wij vandaan komen, hoe het kwaad in de wereld is gekomen, welke plannen Hij heeft gemaakt om de gevolgen daarvan te beheersen en het probleem bij de wortel aan te pakken en hoe Hij opnieuw begint en een geweldige toekomst belooft. Beter nog: altijd weer gaat het over Hem, die zoveel voor jou over had dat Hij het de moeite waard vond om mens te worden en als mens in jouw plaats aan een kruis te sterven – alsof Hij de schuld was van alles wat er mis was in deze wereld. Lezen dus, die Bijbel!

### **Lezen en doen**

Als je bent opgegroeid in een christelijk gezin, heb je een heleboel bagage meegekregen. Dat kan heel handig zijn, maar het kan je ook in de weg staan. Je denkt wellicht dat je al een heleboel weet, maar als iemand je vraagt om het uit te leggen of 'waar dat dit in de Bijbel staat', sta je wellicht met je mond vol tanden.

Zelf lezen is heel belangrijk. Wat je snapt, kun je toepassen. Wat je (nog) niet snapt, laat je liggen – of beter: dat leg je neer bij de Heer. Vergelijk dat maar met Deut. 29:29 (de verborgen dingen zijn voor de Heer, de geopenbaarde dingen zijn voor ons om die te doen). Gehoorzamen is belangrijk om te kunnen groeien. Als je als baby had gewacht tot je zou kunnen rennen, was je nooit aan je eerste stapjes begonnen. Denk ook aan wat er in Ps. 119:105 staat: Uw woord is een lamp voor mijn voet. Dat is dus een lamp die maar een stukje van jouw pad laat zien, maar met je meegaat (en dus het volgende stuk laat zien) als je op pad gaat, gehoorzaamt aan het licht dat je hebt. Het kost tijd om te groeien, maar het nieuwe leven in je wil wel groeien – als je dat leven maar voedt.

### **In de spiegel kijken**

Bij het opgroeien kijk je regelmatig in de spiegel. Jongens vragen zich af of die haartjes op de kin de eerste tekenen van een baard zijn, meisjes zoeken naar tekenen dat ze er echt als een vrouw uitzien en jeugdpuistjes ben je liever kwijt dan rijk. Zo kan de Bijbel je ook een spiegel voorhouden. Lees daarover in Jak. 1:22-25. Het bijzondere van

>>

het kijken in die spiegel, is dat je twee portretten ziet. Je ziet jezelf en waarin je (nog) faalt. Dat is soms ontmoedigend, maar het is belangrijk om te herkennen hoe Gods Woord over je dagelijks leven spreekt en dat je bereid bent daarnaar te handelen. Het tweede portret dat je ziet, is dat van de Heer Jezus. Als je naar Hem kijkt, zie je hoe je worden kunt. Hij zal je helpen om zo te veranderen dat je steeds meer op Hem gaat lijken. Lees daarvoor maar in 2 Kor. 3:18.

## Hulp bij het lezen

Al groeiend wil je steeds beter gaan begrijpen wat er in de Bijbel staat. Daar heb je allereerst de hulp van de Heer zelf bij nodig, door zijn Heilige Geest. Zelf heb ik ook veel geleerd door samen met anderen Bijbelstudie te doen. Christenen maken deel uit van een gemeenschap, je hoort bij de plaatselijke gemeente waar je anderen ontmoet die samen met je optrekken. Als het goed is kun je bij ervaren christenen met je vragen terecht.

Boeken bij de Bijbel kunnen ook helpen, maar ze zijn wel tweedehands. Lees eerst zelf, zoek verwijzingen op, gebruik een concordantie (of software met zo'n functie). Vergelijk het met een gezonde maaltijd. Je weet best dat gelijk doorslikken geen goed idee is. Verteren gaat ook niet sneller door extra saus over je eten te gooien. Goed kauwen is belangrijk, ook in geestelijk opzicht. Volkomen verteerbaar voedsel zorgt voor verstopping van je darmen. En eet niet teveel snacks in plaats van een echte maaltijd (vertaal deze vergelijking maar eens zelf ...). Maar gebruik de dienst van andere christenen

wel om de Bijbel beter te begrijpen. Paulus zegt niet voor niets dat de Heer herders en leraars gegeven heeft aan de gemeente om ons toe te rusten en te zorgen dat we niet allerlei kanten opzwieren (zie Ef. 4:12-16). We vormen samen één lichaam en het is goed elkaar te ondersteunen.

## De melk voorbij?

Groeien naar volwassenheid is een belangrijk thema in de Bijbel. Christenen moeten niet blijven hangen in de fase van de moedermelk. Je hebt geestelijke tanden gekregen om te kauwen, al kost dat moeite. Bij volwassenheid hoort dat je dingen uit de Bijbel ook aan anderen uit kunt leggen. Dat zal je ook helpen om het zelf beter te begrijpen.

Bij volwassen worden hoort ook groei in onderscheid: beter weten wat werkelijk belangrijk is en wat goed is om te doen of juist te laten. Dan gaat het ook over het kennen van de Heer, de verborgen omgang met Hem. Spreek veel met Hem, over je eigen leven, over je eigen verlangens en dingen die je moeilijk vindt, over wat je in de Bijbel leest en over wat je om je heen ziet.

Lees zelf maar in Hebr. 5:12-14 en vergelijk dit met Fil. 1:9+10. En lees ook Rom. 12:2, waar het gaat over een verandering en vernieuwing van je denken. Want het nieuwe leven vraagt een nieuwe manier van denken. Kijk maar eens hoe de Heer Jezus redeneert in de Bergrede.

## De volwassen christen

Volwassenheid betekent op eigen benen staan. Maar net als in het natuurlijke leven ben je toch altijd afhankelijk van de Schepper

en Onderhouder van alle dingen. Als Hij zijn handen van de schepping af zou trekken, zou de stoel waarop ik zit uit elkaar vallen. Een volwassen christen weet dat hij volkomen afhankelijk is van zijn Heer en heeft alles echt in Zijn doorboorde handen gelegd. Toch is zo iemand ook echt onafhankelijk, namelijk van de omstandigheden. Vrede en vreugde en liefde in zijn leven zijn niet afhankelijk van zon en regen, van moeite, zorgen en verdriet. In je leven kan het geweldig stormen, maar met je wortels diep in de grond raak je niet ontworteld en kun je altijd bij de voeding die je nodig hebt. Vrucht dragen kan zo'n boom altijd. Deze vergelijking is heel bijbels: lees maar Jer. 17:5-8, Psalm 1 en Kol. 2:6,7.

## Conclusie

Het leven van een christen is leren op eigen benen staan. Groeien betekent meer onafhankelijk worden van omstandigheden en leren steeds meer op Hem te vertrouwen. Christenen hebben een prachtige gids in de Bijbel. Op eigen benen betekent zelf daarin lezen en studeren, maar ook in gemeenschap met andere christenen. Bij alles is het contact met Hem die alles voor ons over had, heel belangrijk. Hij zal je helpen te groeien en ondertussen je denken te vernieuwen. Dat hoort allemaal bij het wandelen met Hem. De weg die je dan gaat, is spannend en onbekend. Maar Hij die met je meegaat, is betrouwbaar en de eindbestemming is geweldig.

